



Kijk eens, dat eendje zwemt naar me toe, wat is die lief zeg!



Wauw, die is lekker zacht! Oh, daar komt de moeder hem halen.



Ik zet hem wel terug dan kan hij naar zijn mama.

Mama!



Maar mama herkent het eendje niet meer, want hij ruikt naar het meisje en niet meer naar haar kindje.